

2. ^{dubbeldik} kerstnummer 1984



Vlieg er eens uit



Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 1984



WOUW



31-10-1983.

De echte fanatieke vogelaars waren weer aanwezig op een zondagochtend in oktober, want de dag ervoor was ook al vermoeiend geweest, ook toen hadden we flink wat kilometers afgelegd voor de Vrede's mars in den Haag en die vermoeidheid zat ons nog aardig in de benen.

Een ding wil ik duidelijk stellen, en ik geloof dat ik ook praat namens Paul, Liesbeth, Marjolijn en Ton, vogelclub "Vlieg er eens uit" zegt ook; "Help de kernwapens de wereld uit".

We vertrokken van de Boogjes om acht uur, tenminste, dat was de afspraak, dus het werd half negen, maar dat kwam ten eerste door de te laat komers, ik zet er maar geen namen bij, want ze weten zelf wie het zijn, maar ze zijn gewaarschuwd (grapje).

We moesten ook eerst nog bespreken waar we naar toe gingen. Paul en Ton zaten al over de kaart gebogen toen Paul een sprong naar achteren nam en vol verbazing aan Ton vroeg wat hij de vorige dag had gegeten, want de lucht in z'n mond scheen van een erbarmelijke kwaliteit, maar goed, dit had niets te maken met onze kwaliteiten als vogelclub en we moesten ons maar bezighouden met de eetgewoonte van de vogels.



keek ook

We gingen op weg naar een lokatie nabij Rozenburg, een dorp temidden van allerlei petro chemische industrieën en daar, achter een fabriek nabij de "Britannië haven" zouden we de vogels moeten zien, maar het werd een teleurstelling, er zaten wat schol-eksters in het slib van de haven in hun karakteristieke houding te slapen en verder verschillende meeuwen. Eindelijk zagen we als eenling in het water een aalscholver, die had ik in het begin verward met een fuut, maar ik moet hier als excuus meevoeren dat het een waarneming met het blote oog was en en toen Ton mij erop attent maakte dat we met een aalscholver te doen hadden kon ik niet anders dan mijn blunder toegeven, en dat was het weer.



de
pukket
onder
de
vogels

Alleen die glinsterende ijzeren pijpen van de distilleer-torens en die pompeuze gasbellen van die fabriek waar we langs liepen gaf mij een gevoel alsof ik niet met de natuur bezig was, want zo'n fabriek geeft mij een beklemmend, machteloos gevoel, het is als zijnde Science Fictions.

Iets teleurgesteld vertrokken we richting huis nadat we in het dorpje "Zwarte Waal" bij een jachthaven nog koffie hadden genuttigd. Hier was het wel waar Marjolijn's jeugdherinneringen weer kwamen bovendrijven, dat drijven is eigenlijk letterlijk bedoeld, want hier bracht vroeger de familie Falster de vrije tijd door in een roeiboot met buitenboordmotor.

We hopen allemaal bij de volgende excursie die we gaan maken op wat meer gevogelte.

PS. Liesbeth was ziek.

Tot de volgende keer.

20-11-1983.

Mijn slaapkamer werd gevuld met een hoge pieptoon, komende uit mijn wekkerradio. "Hans, je moet eruit, vogeltjes kijken".

"Ben ik effe gek", denk ik bij mezelf, op een vroege donkere zondagmorgen in november eruit voor vogeltjes te gaan kijken, maar goed, eenmaal eruit valt het wel mee.

We zouden deze dag erop uit gaan met een andere vogelclub, hoe dit club heet weet ik niet meer, maar ze hebben wel koninklijke voor hun naam.

Eerst moesten we Liesbeth nog ophalen en toen naar de plaats van bestemming bij het Centraal Station, waar we gelijk zagen met welke mensen we op stap zouden gaan. Je zag dat aan heel hun "outfit", de verrekijsers hadden ze al in aanslag. Nadat we nader kennis hadden gemaakt begaven we ons naar Oostvoorne. Trouwens, we worden op het ogenblik zeer luxieus vervoerd, Paul heeft zich een Mercedes aangeschaft en dat zit zeer comfortabel.

We zaten gedrieën, Marjolyn, Liesbeth en ik achterin als vorsten, zodoende viel Marjolyn in een lichte doch hevige slaap waarbij ze een licht gesnurk produceerde.

Liesbeth, die meer in was voor een feestje, dan voor de excursie, staarde afwezig voor zich uit en vroeg af en toe aan Paul of de radio dan weer harder dan weer zachter kon. Halverwege vlakbij Rozenburg was onze eerste stop en dat kwam omdat de auto van de vogelclub met "koninklijke" voor hun naam aan olie toe was en daar ontwaarde ik het eerste interessante gevogelte, het was een sperwer.

"Vanuit de auto is het ook lekker vogelen," lispelde Liesbeth naast me.



We vervolgden onze weg naar de eerste echte lokatie op de boulevard bij Oostvoorne. We stapten uit de auto en het was gelijk weer raak. "Kijk, een blauwe kiek", (professionele naam voor blauwe kiekedief) "en daar een buizerd".

Ik wist een bepaald moment niet waar ik moest kijken, zoveel hadden wij nog niet in één keer gezien "en daar vier aalscholvers". Hhog boven ons vlogen vier vogels, ikzelf had ze niet kunnen onderscheiden, maar je kon merken dat deze groep verder was dan onze groep, maar vergeet niet dat wij ook met deze groep waren meegegaan om wat van ze te leren.

(wel leuk)

Trouwens, een aalscholver is een kosmopoliep, ze bevinden zich over heel de wereld. Het is ook een van de weinige vogels die op vis jaagt en toch geen speciale waterafstotende verenkleed bezit. Daarvoor zie je ze vaak rechtop zitten met gespreide vleugels om hun verenkleed te laten drogen..

We liepen verder de boulevard uitkijkend over de rietgors, op sommige plaatsen was het riet door de wind platgewalst, het was wel vreemd dat dit alleen om sommige plaatsen was, ergens anders stond het riet fier en recht overeind en deinde in de wind.

Nadat we nog een tijdje de buizerd z'n bewegingen hadden gevolgd gingen we toch weer verder naar de Maasvlakte, naar waar men zei er meer te zien was.

We bevonden ons op de Voornse Slikken toen ik m'n ogen uitkeek naar de attributen die de andere vogelclub uit hun tassen toverde, het waren schitterende kijkers op statief.



"Dat zou voor ons ook wel wat zijn, vind je niet Ton".

"Bij ons op de club staat er één, die mag iedereen gebruiken", bood een van de mensen vriendelijk aan, maar wij dachten er meer aan dat we z'n kijker voor onze club zouden moeten hebben, maar toen we de prijs hoorden, schrokken we ons wild en kwamen tot de conclusie dat het met onze kijkertjes ook ging.